
AFTREEDREDE 8.10.2015

Een terugblik op een geweldig jaar SViR

Voorgesproken voor de Algemene Ledenvergadering

Geachte leden der SViR. Het zit erop. Jennifer, Thommy en ik zijn na vanavond echt SViR-bestuur af. Wat een mooi jaar. We dragen de SViR over aan de start van haar vijfde statutaire jaar. Ook het afgelopen jaar zijn we weer professioneler, groter en bekender geworden. We zijn van 39 leden gegroeid naar 60 leden en 12 sponsors werden er 22. En ook niet geheel onbelangrijk: het eindsaldo is aanzienlijk hoger dan in september 2014.

We hebben ons beleidsplan vorig jaar "*Samen meer SViR*" genoemd. We hebben als bestuur gewerkt aan de Vereniging, maar wel *samen* met de hulp van alle commissieleden, actieve leden, sponsors en andere betrokkenen. *Samen meer SViR*. Dat is goed gelukt, al hebben we dit als bestuur niet zonder tegenslagen kunnen realiseren. Na een hectische en intensieve tijd is de bestuursamenstelling in januari van dit jaar gewijzigd en hebben wij op een fascinerende wijze afscheid genomen van onze commissaris extern. Wij zijn er van overtuigd dat we na deze interne wijziging aanzienlijk beter zijn gaan functioneren en bovendien hechter, sterker en gemotiveerder zijn geworden.

Wij hebben ons voornamelijk gericht op het vergroten en versterken van de kern van de SViR: de activiteiten, het ledenblad en de reis. Op deze drie gebieden zijn grote stappen voorwaarts gezet en daar zijn we als bestuur trots op.

We bezochten onder andere de NPO, de NOS, *Bits of Freedom* en verschillende advocatenkantoren. Daarnaast hebben we als pilot een goed bezocht Recruitment Event georganiseerd. Anouk, Bastiaan, Minke en Misja hebben het afgelopen jaar samen hard gewerkt aan de realisatie van deze activiteiten en als bestuur zijn we daar ontzettend blij mee. Het is jullie gelukt om steeds weer studenten enthousiast te krijgen voor deze activiteiten en dat is met een groep van slechts 60 studenten toch een hele prestatie.

Puck, Bram, Joy en Rosanna hebben het hele jaar door ontzettend hard en gemotiveerd gewerkt aan een nieuwe Informail. Regelmatig verscheen er een blog op onze website en gedurende het hele jaar is gewerkt aan de inhoud van de papieren versie. Het moet gezegd worden, zeker de laatste maanden zijn nogal hectisch geweest, mede omdat wij als bestuur steeds weer met dingen kwamen. Het heeft even geduurd en vooral Puck en ik zijn het niet altijd eens geweest. Maar het resultaat mag er zijn en dat is niet te danken aan het bestuur, maar aan Puck en haar team. Kosten noch moeite zijn gespaard en jullie mogen trots zijn op de fantastische Informail. Daarnaast hebben ook verschillende leden bijgedragen aan de inhoud van de Informail. Oskar heeft de *legal counsel* van Heineken geïnterviewd, Laurens heeft het merendeel van de foto's verzorgd en Menno heeft zijn Washington-rap ingevoegd.

Met die rap komen we bij de studiereis. Britt, Berber, Roos, Inge, Jolien en Lotte hebben onvermoeibaar gewerkt aan de studiereis naar Washington. Als bestuur hadden we de knoop al doorgemaakt, Washington ging hem gewoon niet worden. Het was te ambitieus, er was te

weinig geld en we moesten maar naar Brussel of zo. Onder leiding van een koppige en overtuigende Britt is op de achtergrond echter altijd doorgewerkt aan Washington. En met succes, want uiteindelijk was de kogel door de kerk: er was geld: we konden naar Washington. En we gingen naar Washington. Met een groep van 20 studenten hebben we 8 dagen door Washington gestruind. Weinig slaap, vroege bezoeken, talloze selfies, de zangkunsten van Lotte, onze zakken vullen met gratis eten, *rooftop bars* met *GT's*, 's nachts in een monumentale fontein staan en hier en daar iemand voor de metro gooien als ware Frank Underwoods. We konden meedansen in de *Gay Parade* en hysterisch gillen omdat we toevallig Obama zagen langsrijden. En dat alles gekleed alsof we zo uit Suits komen, in de hoofdstad van de wereld. Wat een fenomenale reis hebben we gehad. Wat een groep geweldige mensen. De studiereis werd een uit de hand gelopen *citytrip* en medestudenten werden vrienden. Een reis om nooit te vergeten door het harde werk van de reiscommissie.

Er gebeurde meer bij de SViR. De domeinnaam is gewijzigd, de website is uitgebreid en achter de schermen is de backend van de website vernieuwd. We hebben er een nieuwe hoofdsponsor bij en het hele sponsormenu is vernieuwd. Er is geld opzij gezet voor het lustrum, het Huishoudelijk Reglement is gewijzigd en we hebben sinds kort het voornemen ook keihard op te gaan treden tegen inbreukmakers. Om met een (zelfbedachte) oneliner te komen: "*we hebben geen monopolie op gezelligheid, maar de SViR is van ons*".

Er is nog veel meer om te noemen, maar de kern is genoemd. Het collegejaar 2014/2015 is een fantastisch jaar om op terug te kijken. Een jaar dat het verdient heeft om niet snel vergeten te worden, gelijk de titel van de Informail. Met een dubbel gevoel treden wij af als bestuurders. Licht teleurgesteld dat de bestuurstaken tot een einde zijn gekomen, maar vooral trots op wat we bereikt hebben. Met die trots dragen wij de Vereniging over aan het vijfde bestuur der SViR: Sophie, Myrthe, Fleur en Berend. Maak er wat moois van!

We bedanken onze leden, commissieleden, sponsors en derden die zich dit jaar hebben ingezet voor de SViR. We hadden het niet kunnen of willen doen zonder jullie bijdragen en onvermoeibare inzet.

Met trots en onder dankzegging,

namens het IVe Bestuur der SViR

Jeffrey Maalderink

SViR